

*Want de werkelijke waarheid is niet de waarheid,
maar de overwonnen dwaling.*

*En de ware werkelijkheid is niet de werkelijkheid,
maar de overwonnen illusie.*

*En de werkelijke reinheid is niet de oorspronkelijke reinheid,
maar de gelouterde onreinheid.*

*En het waarachtig goede is niet het oorspronkelijk goede,
maar het overwonnen boze.*

Dat geldt voor het hele wereldal ook voor de goden.

*Want op de weg waarop het boze wordt omgevormd,
kan zich iets ontwikkelen,
wat oorspronkelijk niet in het goede aanwezig was.*

*Doordat God de tegenkrachten heeft geschapen
heeft Hij zichzelf gedwongen*

Zijn diepste wezen op een nog andere wijze te openbaren

Wat Hij zonder hen niet had kunnen doen.

* * * * *

Friedrich Benesch

1907 - 1991

(Natuurwetenschapper, antroposoof en priester)